

Inleidend orgelspel

Opening

Psalm 42 : 1, 3 & 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER',
God des levens, ach wanneer,
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen.

O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
Zoek ik 's Hoogsten lof uw lust.
Want Gods goedheid zal uw druk,
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij Die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied.
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht.
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot de God mijns levens heffen.

In memoriam door Petra en Ria

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11 : 20 - 27

20 Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten.

21 Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven;

22 Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God begeren zult, God U het geven zal.

23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal wederopstaan.

24 Martha zeide tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatsten dage.

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloofst gij dat?

27 Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou.

Psalm 89 : 7

Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort,
Zij wand'len HEER' in 't licht van 't god'lijk aanschijn voort.
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden,
Uw goedheid straalt hun toe, Uw macht schraagt hen in 't lijden.
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw Woord verhogen.

Meditatie over Psalm 68 : 10

*“God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij de HEERE,
de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood”.*

Psalm 134 : 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal',
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer.
Looft, looft dan aller heren HEER'.

Dankgebed

Psalm 68 : 10

Geloofd zij God, met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit,
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Dankwoord door Marianne

Mededelingen

Uitleidend orgelspel: "Blijf bij mij Heer"



Liturgie
van de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis
van

Hendrik Pieter van der Vliet

Hen

Ameide, 17 mei 1932 Ameide, 5 oktober 2020

op zaterdag 10 oktober 2020 om 11.00 uur
in de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Ameide

Voorganger: ds. K. Hoefnagel
Organiste: Yvonne het Lam - van der Vliet