

*Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden;
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.*

Psalm 48: 6 (berijmd)

LITURGIE

van de dankdienst voor het leven van

Margaretha van Dort - Van Ancum

echtgenote van Willem Joseph van Dort

19 november 1936

30 december 2020

Op donderdag 7 januari 2021 om 14.00 uur
in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Hoeksteen' in Putten.

Voorganger: Ds. Tj. Wijnsma

Organist: Dhr. Pieter Boot

Inleidend orgelspel

Orgelspel tijdens het binnendragen: 'Lichtstad met uw paar'len poorten'

*Lichtstad met uw paar'len poorten, wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.*

*Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem,
in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.*

Welkom

Votum

Zingen: Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed.
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn,
Wedergeboren door Jezus' bloed.
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
'k Mag alles leggen in zijne hand.
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts;
Zo Jezus volgen naar 't Vaderland....

Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Voll' onderwerping, Zijn eigendom,
In Hem te rusten, heerlijk genot.
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij.
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
In mijne Heiland, Jezus is mijn!

Gebed

Fotopresentatie

Gedicht

Zingen: Psalm 119: 47

'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord,
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven.
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven.

Schriftlezing: Psalm 31: 1 - 6 en 22

1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2. Op U, o HEERE! betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid.
3. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterken Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden.

4. Want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij, om Uws Naams wil.

5. Doe mij uitgaan uit het net, dat zij voor mij verborgen hebben, want Gij zijt mijn Sterkte.

6. In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid!

22. Geloofd zij de HEERE, want Hij heeft Zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad.

Zingen: Psalm 119: 53

Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren.

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed

Bevestigen, in al mijn levensjaren,

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,

Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

Overdenking over Psalm 31: 22

Geloofd zij de HEERE,

want Hij heeft Zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt,

mij voerende als in een vaste stad.

Zingen: Psalm 31: 1 en 17

Op U betrouw ik, HEER der heren,

Op U, gelijk 't betaamt;

Ai, laat mij nooit, beschaamd,

Van Uwen troon teruggekeren;

Help mij, op mijn gebeden,

Door Uw gerechtigheden.

Geloofd zij God, Die Zijn genade

Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.

Dankgebed

Zingen: Psalm 52: 7

Mijn God, U zal ik eeuwig loven,
Omdat Gij 't hebt gedaan;
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven;
Uw waarheid zal bestaan;
Uw naam is voor 't oprecht gemoed
Van al Uw gunstvolk goed.

Zegenbede

Dankwoord

Orgelspel en zang tijdens het uitdragen: 'Veilig in Jezus' armen'

*Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len, zingend van liefd' en vreê,
ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.*

*Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;*

*vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.*

*Jezus, mijn dierb're Toevlucht, Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart,
dáár in Zijn teer erbarmen, dáár rust mijn ziel van smart.*

Bij het graf:

Enkele woorden uit de Schrift: 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18

13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

15. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.

16. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Geloofsbelijdenis

Teraardebestelling

Onze Vader

 **HOEFAKKER
UITVAARTZORG**