

Liturgie

van de dankdienst voor het leven van

Margaretha Arendina Stolker-van Waveren

17 maart 1933

19 september 2020



op vrijdag 25 september 2020

in kerkelijk centrum De Ark te Krimpen aan den IJssel

Voorganger: Edward Koemans

Dienstleiding: Jan Pols

Piano: Stefan Prins

Zang: Ruben en Anne-Marijn, Theo, Jan

Inleidend pianospel: Psalm 43 (Mamma wordt binnengebracht)

Begroeting en gebed door Jan Pols

Lied: Johannes de Heer 548

1. Liefde was het, onuitput'lijk, liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen! God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijnen lof.

2. Rijd als Heerser door de velden, Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden, zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven, als zij U, haar Koning, ziet.

Lied: Johannes de Heer 41

1. De nacht vlood heen, 't is helder dag!
Er is blijdschap in mijn ziel!
Mijn vrees is weg, Gods vreê woont daar,
Er is vreugde in mijn ziel!

Refrein:

Er is vreugde, hemelvreugde,
Hemelvreugde hier op aard.
Te weten: Jezus mint ook mij,
Is mij meer dan alles waard.

2. Mijn tranen droogde Jezus' hand,
Er is vreugde in mijn smart!
'k Ben pelgrim naar het hemels land,
Doch met blijdschap in mijn hart!

Refrein

3. Eens was mijn hart vol duisternis,
Maar God sprak eens: „Daar zij licht!”
Nu heb 'k een hemel reeds op aard
En een hemel nog in 't zicht.

Refrein

4. Door Jezus' macht, door Hem alleen,
Kan ik overwinnaar zijn;
En waar ik kom, ik jubel luid:
Ja, des Heilands bloed maakt rein.

Refrein

5. En is de weg soms ruw en steil,
Toch blijft blijdschap in mijn smart,
Want Jezus Zelf bestuurt mijn weg,
En houdt blijdschap in mijn hart.

In memoriam van Herbert voorgedragen door zijn zoon Tim

Aansluitend in memoriam door Corinka

Lied: Johannes de Heer 112

1. Ik weet niet, waarom Gods genâ
Aan mij ook werd betoond,
En Hij mij, gans onwaardig mens,
Steeds zoveel liefde toont.

Refrein:

Maar ik weet, in Wien 'k geloofd heb,
En ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
Dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
Tot dien dag bewaart voor mij.

2. Ik weet niet, hoe 't geloof in mij
Door God werd ingewerkt,
Of hoe Hij door Zijn heil'gen Geest
Mij vrede in 't harte werkt.

Refrein

3. Ik weet niet, hoe Gods Geest den mens
Van zonde ook overtuigt,
En Jezus openbaart aan 't hart,
Dat voor Hem nederbuigt.

Refrein

4. Ik weet niet, hoe mijn weg zal zijn,
Dien Hij voor mij bereidt;
Wat kruis ik draag, voor dat ik Hem
Zal zien in heerlijkheid.

Refrein

5. Ik weet niet, wen mijn Heer weêrkomt,
Of waar ik Hem begroet,
Of dat 'k moet sterven, voordat ik
Hem in de lucht ontmoet.

Refrein

Schriftlezing HSV: Johannes 12 vers 28-36

²⁸ Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb *hem* verheerlijkt en Ik zal *hem* opnieuw verheerlijken.

²⁹ De menigte dan die daar stond en *dit* hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.

³⁰ Jezus antwoordde en zei: Niet voor Mij is deze stem er geweest, maar voor u.

³¹ Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

³² En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

³³ En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.

³⁴ De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen?

³⁵ Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

³⁶ Zolang u het licht hebt, geloof ik in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen.

Woord Edward Koemans

Lied: Glorieklokken 36

1. Mijn hart is vol van vreugde: 'k ben een kind van God,
mijn Heiland stierf voor mij aan 't kruis.
Zijn leven gaf Hij eens voor mij en kocht mij van de zonde vrij.
Ik ben een kind van God!

Koor

O halleluja 'k ben des Vaders eigendom, Mijn Jezus is mijn, en ik ben de Zijn'.
O halleluja! Jezus heeft mijn schuld betaald, Ik ben een kind van God.

2. Het oude is voorbij, 't is alles nieuw in mij,
mijn Heiland woont nu in mijn hart.
De zon is in mij opgegaan en breekt zich door het duister baan.
Ik ben een kind van God.

Koor

O halleluja 'k ben des Vaders eigendom, Mijn Jezus is mijn, en ik ben de Zijn'.
O halleluja! Jezus heeft mijn schuld betaald, Ik ben een kind van God.

3. Gekruisigd met mijn Heer, ben 'k thans der zonde dood,
en leef nu slechts tot Godes eer.
Ik loof Hem tot in eeuwigheid mijn leven is Hem toegewijd,
want 'k ben een kind van God.

Koor

O halleluja 'k ben des Vaders eigendom, Mijn Jezus is mijn, en ik ben de Zijn'.
O halleluja! Jezus heeft mijn schuld betaald, Ik ben een kind van God.

Dankgebed

Mededelingen door de uitvaartleider

Uitleidend pianospel: Psalm 84 (Mamma wordt naar buiten gedragen)

Op de begraafplaats:

Woord Edward Koemans

Lied: Johannes de Heer 542

1. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

Refrein. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam;
daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.

2. Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

3. Wilt gij de macht van de boze ontvlîen?
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien?
Daar is kracht in het bloed van het Lam!

4. Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,
daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed!
Hooft naar Zijn woord en geloof in Hem nu,
daar is kracht in het bloed van het Lam!

Lied: Johannes de Heer 1000

1. Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht

2. O zie de Mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'
Zijn laatste adem bracht mij hoop,
Zijn sterven werd mijn levenskracht.

3. Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
Zijn dood en Zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in Zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Dankwoord Liesbeth

Zegen Edward Koemans

Mededelingen door de uitvaartleider

