

Liturgie bij de afscheidsdienst van

Klaas Mol

* 29 februari 1940

† 13 juli 2020

op zaterdag 18 juli 2020 om 11.00 uur
in rouwcentrum Memoriam, Borcharenweg 1 in Werkendam.

Voorganger: ds. R. Meeder-van Hof
Organist: Niels de Klerk

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen..."*

Bij het binnenbrengen van Klaas Mol luisteren we naar: 'Ik zal er zijn' - Sela

Welkom

Bemoediging en groet

De kleinkinderen steken met het Licht van de Paaskaars kaarsen aan

Woorden bij het Licht:

Licht, wil ons bestaan verwarmen.

Raak ons met je stralen aan.

Laat ons groeien, laat ons bloeien.

Maak dat wij van liefde gloeien
en met hoop weer verdergaan.

Licht, jij geeft ons nieuwe kansen

- nieuwe morgen na de nacht.

Sijpel onze dromen binnen.

Laat ons weer opnieuw beginnen.

Doe ons opstaan, geef ons kracht.

De naam van Klaas wordt geschreven in het gedachtenisboek

We luisteren naar: 'God zal voor ons zorgen' - Sela

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Gebed

Woorden van Peter

Schriftlezing: Psalm 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Overdenking

We luisteren naar orgelspel: 'De Heer is mijn herder'- Lied 23b

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zacht'kens
Aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m', als ik wankel;
Hij draagt m', als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf
Met grimmige kaken,
Geen schrik zal mij naken;
O Heer! mij vertroosten
Uw stok en uw staf.

De Heer is mijn Herder!
In 't hart der woestijn
Verkwikken en laven
Zijn hemelse gaven:
Hij wil mij versterken
Met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
'k Zal immer verkeren
In 't huis mijnes Heeren:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m' altijd.

Gebed

Woorden ter afsluiting:

Naast mij

Heer,
ik weet niet waar U bent
waar U zich ophoudt in het al
maar toen alles heel erg moeilijk werd
wist ik het ineens wel:
U stond naast me
ik kon met U praten.
Dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op.
Dank U, Heer,
ik weet nu dat ik bij U terecht kan.

(Toon Hermans)

We luisteren naar orgelspel: 'Beveel gerust uw wegen'

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond'ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Zegen

Dankwoord

Praktische mededelingen

**Bij het uitdragen van Klaas Mol luisteren we naar orgelspel:
'Eens als de bazuinen klinken' - Lied 769**

Aan het graf:

Apostolische Geloofsbelijdenis

We bidden gezamenlijk het 'Onze Vader'

